

Stiltewandeling

door de Delftse Hout en 'Stiltegoed'
zondag 20 september

verzamelen 10.30 uur
bij tramhalte 'Nieuwe Plantage' in Delft
te bereiken met tram 1 vanuit Den Haag HS, of op de fiets

je kunt je vrijwillige bijdrage in de kosten overmaken
op NL17 TRIO 0198 5431 15 (richtbedrag 10 euro)
graag aanmelden via de website i.v.m. de lunch

De wandeling start in Delft bij de tramhalte Nieuwe Plantage. Via het Nieuwe Plantagepark lopen we richting de Delftse Hout, waar we door een afwisselend decor van bos, water en weiland richting het 'Stiltegoed' wandelen.

Het Stiltegoed wil een plek zijn waar je de druk van het dagelijkse leven even achter je kunt laten. Je wordt er uitgenodigd om naar binnen te keren en zo de rust in jezelf te ervaren. De natuur en de weidsheid van de polder kan helpen om te verstillen als je je daar voor open stelt.

Na een kort verblijf daar wandelen we terug naar het Nieuwe Plantagepark, waar we bij goed weer kunnen genieten van een picknick. We hebben dan ongeveer 7 km gewandeld. Bij slecht weer gaat de wandeling gewoon door, alleen krijg je de lunch dan mee naar huis.

