

Module 10 ‘Het Tibetaanse levenswiel’

Start donderdag 28 mei en daarna op 4, 11, 18, 25 juni (19.30 tot en met 22 uur). Voor iedereen die module 1 heeft afgerond.



Het levenswiel is een leer uit het Tibetaans boeddhisme waarin diverse boeddhistische concepten samenkomen. Deze concepten worden tezamen grafisch in het Wiel verbeeld. Zichtbaar wordt hoe we in ons leven blijven ronddraaien van geboorte naar dood, van vreugde naar verdriet. De krachten (diep gewortelde gewoontes) houden ons in de greep. Het wiel is als het ware een spiegel van ons leven. Deze module gaan we dieper in deze spiegel kijken en krijgen we misschien zicht op hoe we hieruit kunnen komen.

Hiermee gaan we aan de slag met elkaar. Of het online is dan wel in het centrum wordt de komende weken duidelijk, daarover ontvangen jullie nog nadere informatie. We gaan uitwisselen en mediteren met elkaar. Ter voorbereiding kun je alvast het eerste deel van module 4 lezen uit de jaarcursus van BCH. Je kunt je opgeven via de website, je kunt de serie van 5 avonden volgen of losse avonden bijwonen. Bijdrage in de kosten zijn €50 voor de hele serie of €10 per avond (meer geven mag natuurlijk altijd).